

JORDORR

AV NATTSMYG



jag känner på mig att jag har nånting att säga
men det är svårt när alla dessa ord kommer i vägen
hela tiden

lyrik i polemik

i en värld så unik
på möjligheter rik
vacker och magnifik
och fylld av mystik
balanserad dynamik
förförisk romantik
glädje och komik
som sagolik musik
vildvuxen mosaik
kommer här en replik
det är en sorts lyrik
där jag går i polemik
med motstånd-retorik
som riktar stark kritik
liksom en sylvass pik
mot civilisationens historik
och dess problematik
vars förhärskande logik
är förtryck och politik
förmedlad symbolik
språklig grammatik
abstrakt matematik
polis och juridik
kontroll i kubik
dess väldiga trafik
våldsamma teknik
dödliga elektronik
digitala cybernetik
förljugna journalistik
manipulerade genetik
försöker trotsa all fysik
med sin utrotningstaktik
i konsumentens butik
producentens fabrik
rör sig levande lik
med känslolös mimik
som i sin praktik
skapar allmän tragik
planetär kalabalik

jag grips av panik
känner mig som ett freak
och ger upp ett skrik

nånannanstans

trött på kulturens dekadans
dess passiva nonchalans
inför de rikas arrogans
makthavarnas dominans
ekonomi och finans
trångsynt intolerans

längtar jag nånannanstans
efter mer vett och sans
en bättre balans
utan dissonans
lite mera nyans
större acceptans
och även tolerans
riktig substans
lite mer elegans
meningsfull stimulans

jag trodde det fanns
där ute nånstans
en sorts instans
efter min preferens
där segrar vanns
och drömmar spans
där man hade en chans
där livet var en dans
utan pengars relevans
varje möte en romans
som en blomsterkrans
utav extravagans
där ångesten betvangs
och glädjen tog revansch
i en äkthetsrenässans
som en kärleksleverans

snälla ge mig assistans
att lämna denna ruljans
så att vi med styrka och briljans
kan finna livets essens

poem om problem

kanske tycks jag extrem
eller som en bohem
när jag skriver poem
om verkliga problem
och vedertagna teorem
bakom ekonomiska system
och symboliska emblem
som orsakar eksem
och lungemfysem

stadens gift

till biltrafikens dån
bland ljus utav neon
i hus med radon
utsläpp av freon
och marknära ozon
kläder av nylon
tillvaron monoton
människor som fån
med sin mobiltelefon
mot naturen ett hån
skriker jag i megafon
att jag måste härifrån

en bortglömd självklarhet

innan det ödesdigra klivet
levdes det enkla jordnära livet
homo var fri och del av naturen
ej fast i den betvingande kulturen
som med konst och krumbukter
och mentala skenprodukter
kulturella distraktioner
civiliserade abstraktioner
vilseleder från det självklara
glömmer bort det uppenbara
att vi är tvåbenta hårlösa djur
som behöver en levande natur

frihetslängtan

tänk att få bli
så ledig och fri
att man glömmer bort
det namn som man fått

tänk att erfar
hur det är att vara
en fri individ
utan oro och strid

att bara få vara
den där som man är
slippa grubbla och tänka
närvaron inskränka

ett liv utan tid
där nuet tar vid
med känslor direkta
upplevelser äkta

liksom essensen
utav existensen

bara vara

utan ramar
inga regler
utan kontroll
spelar ingen roll
släppta normer
fria former
lös och ledig
ingen stress
bort med press
inga krav
bara vara
fri

kontroll

vem är du?
vad gör du här?
här kan du inte vara
du är ivägen
du stör
vad heter du?
jag känner igen dig
vem är du egentligen?
du passar inte in
det här är privat område
har du varit här förut?
få se på ditt id-kort
gör inga hastiga rörelser
ge mig ditt personnummer
du är inte önskvärd här
sitt still
lägg händerna på knäna
vad har du i fickorna?
har du något vasst föremål på dig?
förekommer du i våra register?
har du problem?
har du någon sjukdom?
du skrämmer bort folk
vi vill inte ha såna som dig här
få se på ditt id-kort
förstår du vad jag säger?

var bor du någonstans?
vad jobbar du med?
titta in i kameran
tar du droger?
mår du dåligt på nåt sätt?
vad är din årsinkomst?
har du några skulder?
svara på mina frågor
är du svensk medborgare?
du ser annorlunda ut
har du giltigt uppehållstillstånd?
du tjänar ingenting på att inte samarbeta
få se på ditt id-kort
har du ingen fast adress?
är du efterlyst?
vad är ditt telefonnummer?
vad är det du försöker dölja?
du är misstänkt för brott
se på mig när jag pratar med dig
allt finns inspelat av övervakningskameror
vi lever i en demokratisk rättsstat
man måste göra rätt för sig
du förekommer i våra register
följ med här
sätt dig i bilen
få se på ditt id-kort

vad är klockan?

klockan är nu
som alltid
för evigt

vanemässig
apati
dödar

verkligheten
är
någon
tråkig
allmän
rutin

digitala
upplevelser

passerande
är
?

ur led är tiden

jag vill gå
tillbaka till framtiden
framåt mot forntiden
i detta nu

ur

kulturartat
censurringat
diktatursparat
arkitekturbant
signaturskuldat
agrikulturholkat
apparaturvattnat
konjunktursnyggt
temperaturbota
procedursäktat
litteraturvuxet
tamburfänigt
skulpturuselt
kreaturblekt
tinkturlakat
murskiljt
returan
burspråk
frakturmakare
konturminnes
strukturavla
hurkultur
tjursinne
turval
kurtid
filurtyp
furskog
puråldrig
figurfader
lemurdjur
naturkraft
bravurfolk
djursprung
durinvånare
trubadurberg
muskulaturgammal
krumelurladdning

kom ut - kom bort - kom hem

när meningslösheten dig söver
och tristessen slår nya rekord
när apatin börjar ta över
och ångesten behöver få vård

när alla springer runt och stressar
och ingen verkar va glad
bland bilar betong och buller
och annat som finns i en stad

följ med mig då bort från skiten
till ett fridfullt och skönare ställe
där allt är mer verkligt och äkta
än i vårt syntetiska storsamhälle

jag vet en plats med en hydda
på en ås vid en sjö i skogen
där blir vi inte lika brydda
som efter själlösa kvällar på krogen

vi lämnar gallerierna, trafiken och cementen
och välkomnar lingonris, myrar och granar
vi förenar oss med de fyra elementen
bland vildsvin, mossor, svampar och svanar

där kan vi vara och ha vårt läger
vi glömmer jobb och avgasstad
där spelar det ingen roll vad man äger
vi ser på stjärnorna och tar nakenbad

så gott har jag det förut aldrig haft
där lever vi i nuet och inte för nåt sen
där finns naturens läkande kraft
du kan väl följa med mig dit ut min vän

liknelser

ett störtande plan
en snabb karusell
en utsvulten gam
ett stort citadell
en destruktiv drog
en sjuk psykopat
ett skenande tåg
ett konglomerat
ett sjunkande skepp
en mäktig fabrik
ett konstigt begrepp
en rusningstrafik
en glödhet kamin
en concertumör
en djävulsk maskin
en fet direktör
en skapad matris
ett babylons torn
en stinkande fis
vår civilisation

ensam Gaia

om Gaia-teorin stämmer
och Jorden är en enda stor
organism

så undrar jag om
hon inte känner sig
ganska ensam
där hon ligger
på sin dödsbädd

naturkraft

den urkraft
som alla djur haft
är en naturkraft

som vissa lagt bort
livet glädjelöst och torrt
känns det alltför kort
mot döden en transport

bara pengar kan skördas
kan allting förödas
och inget återbördas
planeten den mördas

är vi skapelsens krona
som över annat liv ska trona
och ingenting förskona?

liknelsen om kronan är fel
skapelsen är en cirkel så hel
där människan borde va en del
ej sätta allt liv på spel

så ta mig på orden
börja lita på jorden
sluta med morden
lämna den civiliserade horden

sluta kontrollera
lägg av att syntetisera
hör upp med att domesticera
skit i att manipulera

min filosofi
är grön ekologi
primal anarki
biosfärisk harmoni

till dig som tycker jag är löjlig
säger jag förändring är möjlig
låt den bara ej bli fördröjlig

för det som ger mig hopp
är att varje människokropp
förväntar sig andra förlopp

den vill till den fria naturen
ej den moderna kulturen
den tränga pengadiktaturen
den civiliserade buren

känn efter vad du behöver
strunta i bruset som söver
och ångesten som går över
i en återförvildningsmanöver

i min framtidsbild
är civilisationen utspild
och varje varelse vild

då kan vi återfå den urkraft
också mänskliga djur haft
denna läkande naturkraft

egenmakt

när ska du
sluta stå ut, och börja leva ut?
sluta nöja dig, och börja förnöja dig?
sluta låtsas, och börja vara på riktigt?
sluta acceptera, och börja protestera?
sluta spela med, och börja kämpa mot?
sluta vara en slav, och bli din egen herre?
sluta hoppas, och ta saken i egna händer?
sluta finna dig i, och börja finna dig själv?
sluta kväva dina känslor, och börja följa dom?
sluta vänja dig, och göra det du egentligen vill?
sluta bita ihop, och öppna munnen och skrika?
sluta följa med strömmen, och istället följa ditt hjärta?
sluta vara en kugge i maskineriet, och bli ett gruskorn?
sluta knyta näven i fickan, och slå makthavarna på käften?
sluta hålla upp en vacker fasad, riva muren och befria dig?
hur länge ska
du vänta
?

slagord

ner med den biofoba geofaga nekrofila teknomani
fram för den geofila ekologiska teknofoba biofilin

minnesord mot känslor av galenskap

när skolan du går i bara är ett sätt att stöpa eleverna i samma form och fostra dem till
lydiga löneslavar
när du spenderar en stor del av ditt liv på ett meningslöst jobb så att någon som hatar dig
kan bli rik
när du helst vill slå chefen på käften
när du får spader av alla fördummande tv-program
när du hör politikerna ljuga ikapp
när du vill spränga varje nyhetsredaktion
när du håller på att spy på all reklam
när du sitter i en bilkö och andas in avgaser
när skogar kalhuggs för att bli reklam och toalettpapper
när poliserna blir fler och fler
när nazister marscherar på gatorna
när sju kvinnor varje dag i det här landet anmäler en våldtäkt
när mängder av fullt ätbar mat slängs i butikernas soptunnor
när fångelserna är överfulla
när folk hellre ser på andras påhittade liv på ljusskärmar än att leva sina egna
när du inte känner dig trygg på gatorna
när en stor del av befolkningen äter mediciner bara för att stå ut
när fisken från östersjön är för giftig för att ätas
när allting kostar pengar
när allt kan göras profit på
när du inte tror att du duger
när folk opererar sina kroppar för att bli snygga
när barn skär sig själva
när alkohol och andra droger används som bedövande flykt
när det byggs fler kärnkraftverk
när våra äldste spärras in för brottet att inte kunna ta hand om sig själva
när ålderdom ses som sjukdom och inte visdom
när universiteten säger sig stå för upplysning när de i själva verket bara upprätthåller
samhällsordningen
när du stänger in din ilska
när de som ställer sig ivägen och protesterar misshandlas av polisen och buras in
när du försöker bota din ångest genom att betala någon för att lyssna på dig
när din kropp är full av tungmetaller och andra gifter
när alla gömmer sig bakom sköldar av ironi
när kärleken du känner för en viss person blir till desperat besatthet bara för att det är
det enda du har i en tom och kärlekslös värld
när det som ska ta oss ut ur den dödsfälla som teknologin har satt oss i bara är mer av
samma sak, fast att den nu kallas grön
när du inte får leva ut din fulla potential
när världen runt omkring dig rasar

då vill jag att du ska minnas
att det är inte du som är galen
- det är kulturen

utveckling

folket som bodde i bergen
har nu flyttat ner till staden
för gruvbolagen bryter metaller
så berget är dött och förgiftat
nu jobbar folket i en fabrik
bygger bilar av metaller från bergen

folket som bodde på savannen
har nu tvingats in i slummen
deras mark har blivit nationalpark
där turister kan besöka naturen
nu bor detta folk i en kåkstad
och säljer sex till samma turister

folket som bodde på tundran
bor nu i ett getto i betongen
under slätten där de bodde finns olja
som ett bolag påstår att dom äger
nu går deras barn i en skola
och lär sig att olja ger välstånd

folket som bodde i öknen
sitter nu på radiumhemmet i stan
regeringen testade bomber
just på marken där de bodde
nu säger samma ministrar
att bomberna bekämpar terrorism

folket som bodde i djungeln
bor nu i några ruckel i en kåkstad
deras land togs över av köttindustrin
där skogen växte odlas nu soja
och djungelfolket ser på tv
att utvecklingen gör dom rika

folket som bodde vid stranden
bor nu på en soptipp vid staden
deras strand är svart utav olja
efter att en tanker en morgon förliste
nu går dom i kyrkan och får höra
att guds paradiset väntar i himlen

vår högteknologiska era

jag tänkte presentera
hur jag fundera
mina åsikter ventilera
kring vår högteknologiska era
som jag tror sig basera
på att man började kultivera
växter planera
djur domesticera
naturen kontrollera
med balansen experimentera
tillvaron helt planera
mångfalden standardisera
slumpen arrangera
helheten separera
saker kategorisera
flöden strukturera
med jämvikten laborera
man slutade spankulera
och nomadisera
bara existera
jorden respektera
istället domdera
land kolonisera
mark ockupera
det vilda utkonkurrera
ogräs eliminera
biosfären exploatera
råvaror extrahera
som man sen raffinera
naturen syntetisera
för att kunna producera
och sen konsumera
varor ackumulera
rikedomar koncentrera
makt centralisera
härskare regera
sin maktfullkomlighet manifestera
lagar diktera
säger sig folket representera
men makt korrumpere
på livet man profitera
man fritänkare demonisera
åsikter registrera
opposition kriminalisera
avvikare assimilera
soldater marschera
polisen arrestera

de som protestera
gatorna patrullera
i celler tortera

jag vill också kommentera
hur man barn disciplinera
bedömma och gradera
utifrån vad de presterar
deras sinnen dominera
viljor nonchalera
behov negligera
hjärnor programmera
från födseln indoktrinera
genom fostran traumatisera
livsglädjen utradera
deras tankar dirigera
nyfikenheten rasera
drömmarna parodiera
livsutrymmet limitera
till kuggar i maskineriet reducera
vansinnet normalisera
lögnerna fabricera
förtrycket kamouflera
propagandan sofistisera
samband maskera
historien revidera
sanningar frisera
katastrofer bagatellisera
relationer institutionalisera
människor passivisera
genom att sysslor specialisera
från helheten alienera
livet snuttifiera
grovt generalisera
det direkta teoretisera
det konkreta abstrahera
det enkla komplicera
det andliga rationalisera
över frihetslängtan raljera
livets alla aspekter politisera
låta kontrollen triumfera
fångenskapen idyllisera
våldet romantisera
övertag grepp idealisera
utplånandet glorifiera
mördare idolisera
massmord sanktionera

utrotningen intensifiera
livet televisera
världen elektrifiera
verkligheten datorisera
landsbygden urbanisera
marken asfaltera
bilar trafikera
utvecklingen accelerera
samhällen industrialisera
allting modernisera
urfolk massakrera
avfall generera
soporna sortera
gener manipulera
atombomber konstruera
för att sedan detonera
biosfären sabotera
varningar ignorera
om att i pengar allt värdera
ekonomin prioritera
ständigt expandera
vinsten maximera
allting eskalera
för att kulminera
i att ekosystem haverera
jorden demolera
livet spoliera
evolutionen terminera
kvar blir ett klot av lera

jag kan inte tolerera
att undergång prognosticera
kan inte acceptera
att kretslopp fallera
att det så fungera
att vi planeten riskera
måste agitera
göra mycket mera
andra inspirera
till att själva agera
vi ska propagera
med varandra kommunicera
med likasinnade liera
få med oss många flera
vars blod pulsera
av längtan bort vibrera
om en annan värld fantisera

vi ska folk radikaliseras
i kampen involvera
eko-krigare rekrytera
de passiva aktivera
till kamp motivera
ilskan kanalisera
problemen konkretisera
på frigörelse fokusera
börja konspirera
motstånd formera
på allvar revoltera
och inte retirera
ej kapitulera
propagandaspråket dechiffrera
pengaekonomin underminera
från samhället desertera
vår autonomi markera
från slaveri emancipera
maktthavarna identifiera
för att sedan konfrontera
maktfassader krackelera
för att helt och fullt rasera
tyranter detronisera
kulturen desarmera
tekniken kassera
civilisationen nedmontera

sen jag visualisera
hur vi friheten saluterar
livet celebrera
varandra gratulera
biosfären kurerar
jorden rehabiliterar
från gifter sanera
eko-balansen restaurera
idealen praktisera
våra drömmar realisera

veluppfostrad

hela livet har jag letat
jag har faktiskt inte vetat

vad som är min egen vilja
hur skulle jag kunna skilja

på vad jag av andra har lärt
och vad som för mig är nåt värt

från födseln blir vi styrda
uppfosttrade att lyda

aldrig ifrågasätta
om detta är det rätta

det är klart att det oss hämma
att inte själva fått bestämma

en bit självkänsla blir snodd
när man ej blivit betrodd

samhällets fostran oss förlamar
val tillåts bara inom tränga ramar

i en tillvaro fattig och grå
är alternativen alltför få

men jag kan ej längre blunda
för jag vill nåt annorlunda

jag passar ej i deras mall
att gå i ekorrhjulets trall

men att göra på sitt eget sätt
är inte alltid särskilt lätt

att vandra sin egen stig
kan kännas som ett litet krig

mot dom som vill nedtrycka
och ej unnar en nån lycka

dom hånar, spottar och skrattar
bara för att dom inte fattar

dom tycker man är provokativ
om man vill ha ett annat sorts liv

dom frågar hur skulle det gå
om alla valde att göra så

så den sociala pressen
och samhälleliga stressen

fick mig att börja tveka
och drömmarna förneka

det krävs starkt självförtroende
för att inte va beroende

av vad den grå massan säga
och från stigen sin ej väja

så jag vill va med vänner
som känner som jag känner

söker mig till likasinnade
som ej blivit betvingade

folk som har friare själar
och under masskulturen ej trälär

som skiter i normer och konventioner
har andra former och ambitioner

som lyssnar till sitt hjärtas röst
och efter frihet har en törst

som utövar alternativ
till ett kuvat och stereotyp liv

där finner jag sans och vett
och det som för mig känns rätt

där kan jag bli lite helare
och sluta va en sån velare

där kan jag min längtan bejaka
och mitt eget liv ta tillbaka

djur natur äkthet
självstyre egenmakt motstånd
närvaro eld spontan känna se
vilja leva tolerans fred du och jag
fri vildhet självförsörjning ursprung
autonomi kärlek vrede värdighet
systemskap urfolk biosfär broderskap
njuta rota glädje ansvar andas tillit
evighet lek ekologi anarki revolution
alternativ cirkel jord kamp befria hållbarhet
återvända frodas kollektiv hänsyn vildväxande
egenvärde primitiv gro gemenskap murbräcka
öppenhet symbios vänskap kretslopp
samarbete gränslös egalitär våga lära
jämlighet grönska stolthet harmoni
frö behov spira liv kunskap mognad
urskog omtanke vildmark balans
aktivism hopp rättvisa frihet styrka barn
lyssna dansa göra här och nu kropp
ömsesidighet respekt

djupgrön sympati

jag har hört om dom som fritar djur
ur försökslabbens och djurfabrikens bur
så att de ska slippa tortyr och slakt
utfört av primater med alltför stor makt

jag läser om några som stadsjeepar oskadliggör
och tänker att det är något som vi alla bör
aktivisterna har blivit stadsjeepsägarnas skräck
när de eldar, sprayar, eller luftar deras däck

det finns visst dom som byggnader bränner ner
det måste vara människor som känner efter lite mer
och inte ser på när planeten man mördar
utan istället Jorden respekterar och vördar

jag har sett när man startar upplopp slåss med snuten
bygger barrikader krossar fönster vägrar hålla truten
folk som längtar efter frihet så innerligt mycket
och gör motstånd mot det globalitära förtrycket

ett folk med spjut mot helikoptrar sig försvara
ville sin paradiso och primitiva kultur bevara
nolltolerans mot civilisation och modern teknik
för att undgå utrotning och annan tragik

det här är bara några exempel
på folk som har fått på sig en stämpel
om att vara ligister terrorister barbarer
jag tycker istället dom förtjänar fanfarer

det gläder mig att det i alla länder
finns dom som tar saken i egna händer
och kämpar för primal anarki
dom har min djupgrönaste sympati

beslut fattat på balkong vid E4an

sittandes på högsta balkongen
i förortens miljonprogram
tittandes ut över betongen
och motorvägens avgasdamn

jag ser kommers och shoppingcenter
människor utan känsla och själ
reducerade till konsumenter
och producentens lyckliga träl

jag betraktar bilarnas flöde
deras aldrig sinande ström
är detta människans öde
eller bara en ond mardröm?

men flyttar jag blicken bara några grader
ser jag saker som många har förträngt
där ser jag mellan höghusens fassader
ett litet berg man ännu inte sprängt

och längre bort en liten sjö
bakom den en massa träd
det är en helt annan miljö
ja en annorlunda värld

så vacker och fylld av ro
dit vill jag ta mig ut
där vill jag mycket hellre bo
så jag fattar mitt beslut

att lämna denna ruljans
för längtan som i mig klia
kanske möts vi någonstans
på en stig uti det fria